



September 2017

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@upcmail.nl Tel: 036-5323224 Mob: 06-84274350
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43.
KvK Flevoland Nr: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen 036-5330201	Marino Soetosenojo 036-5338968
---------------------------------	-----------------------------------

Celgroep Stedenwijk	Celgroep Muziekwijk	Celgroep Dans / Filmwijk	
Zr Geraldine Johnsen Arnhemplein 52, 1324 JT 0681104915	Zr. Esmé Watson Elvis Presleyst. 64, 1311 HT 036-5365248	Zr. Ilona Pool Salsastraat 176, 1326 LJ	
Celgroep Stedenwijk	Celgroep Oostvaarders-		
Fam. Soetosenojo Eindhovenstr 76, 1324 ZD 036-5338968	Zr. Margretha Forster P van. Damstr.53, 1335 PB 036-5451005		

Samenkomsten

Erediensten	zondag	10:00
Kinderdienst	zondag	10:00
Senallgroep	derde zaterdag	11:00
Tienerdienst	Zondag om de week	10:00
Jongerensamenkomst	(wordt op de website bekendgemaakt)	

Woord van de voorganger

Ik verkondig u grote blijdschap, die voor het volk wezen zal.

Neem het op voor de zwakken.

1 Thessalonicenzen 5:14 Wij vermanen u, broeder, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen.

Het is opvallend dat juist de sterken opgeroepen worden om met liefde, wijsheid en geduld met de ander om te gaan. De eerstgenoemde vermaning is, wel het moeilijkst uitvoerbaar: De Ongeregelden terechtwijzen. Gemeenteleden die niet in het gareel blijven, die uit de pas lopen. Als je ongeregelden terechtwijst moet je wel de juiste woorden proberen te vinden en zelf goed afgestemd zijn op de Heer. Dan volgt het opbeuren van de kleinmoedigen. Mensen die geen moed meer hebben, in hun werk of in hun huishouding, of met de opvoeding van de kinderen zijn vast te lopen. Zij moeten opgebeurd en bemoedigd worden. Er zijn veel van die broeders en zusters om ons heen. Misschien bent u er één van, dat zou toch kunnen? Hoe vaak komen we ze niet tegen onder de 'sterken,' die het onder bepaalde omstandigheden ook niet meer aankunnen. We moeten beslist niet denken dat de 'sterken' altijd sterk zijn, gelukkig niet, want dan zouden de kleinmoedigen zich helemaal ellendig voelen. Daarom kunnen we als christenen niet op ons eentje christen zijn. We hebben elkaar nodig. We moeten elkaars lasten dragen zodat er meer evenwicht komt in het gemeente leven zodat de gemeente zich kan ontplooien voor haar taak. Paulus gaat nog een stapje verder door te stellen dat we voor de zwakken moeten opkomen. Opkomen voor iemand wil zeggen dat je zijn houding verdedigt, terwijl je het toch niet helemaal met hem eens bent. Je denkt zelf misschien anders over bepaalde dingen maar je verplaatst je in de gedachtegang van de ander en je respecteert zijn mening. Dat is opkomen voor de zwakke, bereid om te luisteren, helpen, dragen en delen. Het is een opdracht van onze barmhartige God en Vader. Tot slot dit: Heb geduld met allen, anders denkenden, vreemdelingen en mensen die oneens met ons zijn, en de kinderen. Ook mensen met moeilijke karakters, Teleurstelling, emotionele verwondingen. Wat doe je als je dit niet kan opbrengen? Wees eerlijk tegenover jezelf en tegenover God. Beken dat je het niet kan en geef je over aan God. Dan zal Hij je helpen en je uitkomst geven. Je hebt dan Zijn hulp en kracht nodig. En als je erom bidt krijg je die zoveel je nodig hebt. Paulus schrijft in **2 Korintiërs 12:10** Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is de kern van het christelijk helpen, zwak zijn in Christus. Dan zijn we juist sterk.

Gebed.

Dank U Heer, dat U zegt dat wij de zwakken moeten helpen door Uw kracht. Heer, en ik dank U voor die keren dat ik zelf zwak ben geweest en dat ik het niet meer aan kon; ik kan hen nu daardoor begrijpen. Help ons allen, de zwakken en de sterken, help ons vanuit de juiste verhouding met U de ongeregelden te recht te wijzen. Maar Heer, wilt U het rechtsreeks door Uw Geest doen? Dit vragen wij U in de naam van Jezus. Amen.

Voor uw agenda:

Zaterdag 14 Oktober: Unity Vrouwen Conferentie.

Rooster September 2017

Za	2	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	2	19.30	Gospel concert met zanger Roy Adinda uit Frans Guyana. Toegang Gratis. Collecte wordt gevraagd
Zo	3	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Ma	4	20.00	Oudstenraad
Do	7	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Za	9	11.30	Vasten en bidden
Za	9	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	9	14.00	Nazorg training voor nazorgwerkers en belangstellenden. Middels intekenlijst kunt u zich opgeven.
Zo	10	10.00	Eredienst met het heilig avondmaal. Spreker, Pastor John Mashart.
Ma	11	20.00	Helden van Unity (gebedsteam van de pastors)
Di	12	20.00	Huis celgroepen
Wo	13	10.00	Vrouwen gebedsgroep
Wo	13	19.00	Evangelisatie samenkomst in Tbs-kliniek
Do	14	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Do	14	19.00	Nazorg training voor nazorgwerkers en belangstellenden. Middels intekenlijst kunt u zich opgeven
Vr	15	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	16	11.00	Senalls (senioren en alleen gaanden)
Za	16	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	16	14.00	Crèche-vergadering en EHBO-training t0t 16.00 uur
Zo	17	08.00	Evangelisatie samenkomst in gevangenis Almere Binnen
Zo	17	10.00	Eredienst. Spreker, Diaken Arno Westerhof
Ma	18	20.00	Leidersvergadering
Di	19	20.00	Huis celgroepen
Wo	20	10.00	Vrouwen gebedsgroep
Do	21	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Vr	22	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	23	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	23	19.00	Mannen samenkomst
Zo	24	10.00	Lofprijdsdienst. Spreker, Pastor John Mashart
Di	26	20.00	Huis celgroepen
Wo	27	10.00	Vrouwen gebedsgroep
Do	28	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal station
Vr	29	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	30	10.00	Grote schoonmaakactie Unity Huis
Za	30	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	30	19.00	Jongerensamenkomst

Verjaardagen

1	Merina Bergfeld	19	Madelin Susana
6	Patrick Pendisa	20	Peggy Senchi
6	Margo MacDonald	21	Raphaël Westerhof
10	Tanisha Haakmat	22	Sherise Aloewel
11	Aggie Wiebers	26	Darran Gillaard
12	Oscar Deel	27	Owen Waterval
12	Monica Fernandes	29	Ian Tevreden
14	Ryan Van Aken	29	Alejandrina Deel
14	Giorgio Allen	29	Vivian Westerveld

Huwelijken

28	Wienen-Miranda, 10 jaar
----	-------------------------

***En Hij zei tot hen: ga heen in de gehele wereld,
Verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Marcus 16:15***
Voor nadere informatie neemt u contact op met broeder Angelo Senchi, Mobiel: 0642231122.