

**Januari 2018**

**Pastors:** John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@upcmail.nl Tel: 036-5323224 Mob: 06-84274350  
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad  
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43.  
KvK Flevoland Nr: 39085295

**Oudsten**

Frank van Kempen 036-5330201	Marino Soetosenojo 036-5338968
---------------------------------	-----------------------------------

Celgroep Stedenwijk	Celgroep Muziekwijk	Celgroep Dans / Filmwijk	
Zr Geraldine Johnsen Arnhemplein 52, 1324 JT 0681104915	Zr. Esmé Watson Elvis Presleyst 64, 1311 HT 036-5365248	Zr. Ilona Pool Salsastraat 176, 1326 LJ	
Celgroep Stedenwijk	Celgroep Oostvaarders-		
Fam. Soetosenojo Eindhovenstr 76, 1324 ZD 036-5338968	Zr. Margretha Forster P van. Damstr.53, 1335 PB <b>036-5451005</b>		

**Samenkomsten**

Erediensten	zondag	10:00
Kinderdienst	zondag	10:00
Senallgroep	derde zaterdag	11:00
Tienerdienst	Zondag om de week	10:00
Jongerensamenkomst	Laatste zaterdag	19:00

**Woord van de voorganger**

Ik verkondig u grote blijdschap, die voor het volk wezen zal.

**Wat zou u God antwoorden?**

**1 Koningen 3:5-15.** Daar in Gibeon verscheen de Heer s 'nachts aan Salomo in een droom. Vraag wat je wilt, sprak God, Ik zal het je geven. Salomo antwoordde: Heer, mijn God, U heeft mijn vader David uw grote liefde getoond, omdat hij U trouw gevolgd heeft en steeds eerlijk en oprecht tegenover U is geweest. Die liefde hebt U hem wel bij uitstek bewezen door hem een zoon te schenken die nu op zijn troon mag zitten. U bent het dus zelf geweest die mij koning gemaakt heeft, de opvolger van mijn vader David. Maar ik ben nog zo jong en ik mis ervaring. Bovendien zie ik mij geplaatst voor het volk van Uw keuze, een volk zo talrijk dat het onmogelijk te tellen is. Leer mij luisteren, zodat ik uw volk leiding kan geven en goed van kwaad weet te onderscheiden. Want hoe kan ik anders leiding geven aan dit belangrijke volk van U?

Hier lezen wij van iemand die Gods wijsheid naar waarde schat: De jonge onervaren koning Salomo de zoon van David. De Heer gaat deze koning gebruiken om de Israëlieten op het goede spoor te houden, en om voor Hem een tempel te bouwen en om hen vele raadgevingen door te geven. Wie naar goede raadgevingen wil luisteren en wijze woorden wil horen, moet lezen in het boek Spreuken en Prediker. Maar we moeten niet denken dat Salomo zelf de wijsheid in pacht had. Die kreeg hij van de Here God. De Heer vroeg Salomo wat hij wilde hebben. Het antwoord van Salomo maakte indruk op God. Het luidde: Heer geef mij een opmerkszaam hart en de gave om het goede van het kwade te onderscheiden. **1 Koningen 3:10-15.** De Heer vond het een goede zaak dat Salomo Hem hierom gevraagd had. Daarom antwoordde God: Je hebt niets voor jezelf gevraagd, geen lang leven, geen rijkdom, niet de dood van je vijanden, nee, je hebt gevraagd om goed te kunnen luisteren en zo recht van onrecht te kunnen onderscheiden. Daarom zal Ik je wens vervullen en je begiftigen met zoveel wijsheid en inzicht dat niemand je kan evenaren, in het verleden nog in de toekomst. Ja, Ik zal je ook geven wat je niet gevraagd hebt: rijkdom, roem, zoveel dat tijdens je leven geen koning je zal evenaren. En als je de wegen volg die Ik je wijs, door je te houden aan mijn wetten en geboden naar het voorbeeld van je vader, dan zal Ik je ook nog een lang leven schenken.

Salomo wist niet wat hem overkwam toen hij hoorde wat de Heer hem allemaal nog meer zou geven. Er is in de Bijbelse geschiedenis geen koning geweest die zo wijs regeerde. Koning Salomo was een voorafschaduw van Jezus Christus, die eens op de troon van David zal regeren. Die Koning zal volmaakt zijn. De enige die ook volmaakt zal regeren. Maar stel u nu voor dat de Heer u zou vragen, wat u het liefst zou willen hebben. Wat zou dan antwoorden? Misschien zou uw antwoord te maken hebben met uw verhouding tot de Heer en met uw gezindheid Hem te volgen. Naarmate u bent afgestemd op Hem, naar die ma-

te zal ook uw verlangen zijn Hem iets te vragen dat zowel Hem als mensen om je heen ten goede komt en niet alleen maar jezelf. Salomo werd als kind opgevoed in de vreze van de Heer. Zijn vader David die zelf de omgang met de Heer kende, zal deze omgang ook zijn zoon geleerd hebben. En toen Salomo koning werd, wist hij dat hij uit zichzelf van het koningschap niets terecht zou brengen. Daarom vroeg hij een wijs hart en een scherp onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad. Daarom kreeg hij juist nog veel meer gaven van de Heer. Weet u al wat uw antwoord zou zijn en wat u denkt nodig te hebben als God u het zou vragen?

### Rooster Januari 2018

Za	6	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Zo	7	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Ma	8	20.00	Helden van Unity
Do	11	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Za	13	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	13	14.00	Huwelijksseminar
Zo	14	10.00	Eredienst. Spreker, Oudste / Leraar Frank van Kempen
Zo	14	10.00	Pastor John Mashart spreekt bij Gemeente Place Of Worship in Diemen
Ma	15	20.00	Bestuursvergadering
Di	16	12.00	Oudstenraad
Di	16	20.00	Cel groepen
Wo	17	10.00	Vrouwenbidstond
Do	18	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Do	18	20.00	Leidersvergadering
Vr	19	20.00	Bijbelstudie en Voorbede
Za	20	11.00	Senalls (senioren / alleengaanden)
Za	20	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	20	14.00	Huwelijksseminar
Zo	21	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor Rinaldo Boldewijn
Ma	22	19.30	Week van gebed. Thema: Recht Door Zee. Tot 20.30 uur is er gebed in Gemeente Unity Ministries
Di	23	19.30	Week van gebed. Tot 20.30 uur is er gebed in Levend Water Kerk
Wo	23	10.00	Vrouwenbidstond
Wo	24	19.30	Week van gebed. Tot 20.30 uur is er gebed in Gemeente Nieuw Leven
Do	25	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Do	25	19.30	Week van gebed. Tot 20.30 uur is er gebed in Gemeente Friends In Christ Ministries
Vr	26	19.30	Week van gebed. Tot 20.30 uur is er gebed in Gemeente De Wegwijzer
Za	27	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	27	12.00	Bijeenkomst voor allen die 10 december zijn gedoopt door onderdompeling
Za	27	14.00	Huwelijksseminar
Za	27	19.00	Jongerenamenkomst
Za	27	19.00	Mannensamenkomst
Zo	28	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Di	30	20.00	Cel groepen
Di	30		Pastors John en Rinia Mashart reizen naar Suriname voor een periode van 7½ week (17 maart wordt de moeder van pastor John met Gods wil 93 jaar)
Wo	31	10.00	Vrouwenbidstond

### Verjaardagen Januari 2018

1	Br Spencer Seij	15	Br Orlando Westerveld
2	Pastor Rinia Mashart	17	Micah-Mase Bergfeld
2	Zr Anette Zerp	17	Br Jules Deel
7	Zr Claudine Davids	17	Br Xavier Haakmat
8	Ayendi Damba	19	Rachel Claver
9	Zr Emilia Claver	21	Jesse Charles
11	Zr Sabine Barend	21	Zr Sarah-Grace Sprkslede
12	Zr Trisha Sankes	31	Pastor John Mashart
14	Br Sybrand Toren	31	Br Jozef Thakoer
15	Pastor Marino Soetosenojo	31	Br Iwan Waterval