



December 2017

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@upcmail.nl Tel: 036-5323224 Mob: 06-84274350
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43.
KvK Flevoland Nr: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen 036-5330201	Marino Soetosenojo 036-5338968
---------------------------------	-----------------------------------

Celgroep Stedenwijk	Celgroep Muziekwijk	Celgroep Dans / Filmwijk	
Zr Geraldine Johnsen Arnhemplein 52, 1324 JT 0681104915	Zr. Esmé Watson Elvis Presleyst 64, 1311 HT 036-5365248	Zr. Ilona Pool Salsastraat 176, 1326 LJ	
Celgroep Stedenwijk	Celgroep Oostvaarders-		
Fam. Soetosenojo Eindhovenstr 76, 1324 ZD 036-5338968	Zr. Margretha Forster P van. Damstr.53, 1335 PB 036-5451005		

Samenkomsten

Erediensten	zondag	10:00
Kinderdienst	zondag	10:00
Senallgroep	derde zaterdag	11:00
Tienerdienst	Zondag om de week	10:00
Jongersamenkomst	Laatste zaterdag	19:00

Woord van de voorganger

Ik verkondig u grote blijdschap, die voor het volk wezen zal.

God heeft alle mensen liefgehad en Zijn Zoon Jezus Christus gezonden als verzoening voor hun zonden.

1 Johannes 4:7-13 Niet de mensen hebben God liefgehad, maar God heeft de mensen eerst liefgehad. God is Liefde. Daarom geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Johannes 3:16-17 Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

Veel mensen geloven niet in het eeuwig leven na het werelds leven, omdat hun leven hier zo slecht aan toe is. Maar eeuwig leven is niet de verlenging van het moeilijke, sterfelijke leven van de mens. Eeuwig leven is Gods leven (**Efeziërs 4:18**) belichaamd in Christus (**Johannes 1:14**) en wordt gegeven aan alle gelovigen. In dat leven bestaat geen dood, ziekte, vijand, kwaad of zonde. Als we Christus niet kennen, maken we keuzes alsof dit leven alles is. In werkelijkheid is dit leven slechts een voorbereiding op de eeuwigheid. Zie daarom alles wat er gebeurt in een eeuwig perspectief. De liefde van God is ware liefde die niet op zichzelf is gericht, maar het strekt zich uit en haalt anderen binnen. God geeft hier het patroon voor ware liefde, de basis voor alle liefdesrelaties. Als u veel van iemand houdt, bent u bereid veel te betalen voor de liefde waarmee die ander beantwoordt. God betaalde heel veel met het leven van Zijn Zoon Jezus Christus, de hoogste prijs die Hij kon betalen. Jezus aanvaardde onze straf, betaalde de prijs voor onze zonden en bood ons toen het nieuwe leven aan, waarvoor Hij stierf aan het kruis, en de derde dag opstond uit het graf. Als we het Evangelie aan anderen vertellen, moet onze liefde zijn als Gods liefde en moeten we bereid zijn onze eigen wil en zekerheid op te geven, zodat anderen Gods liefde kunnen ontvangen. Gezegende feestdagen toegewenst.

Deze maand is er geen Cel groep, Bijbelstudie, Senalls, Mannensamenkomst en Vrouwenbidstond.

De pastors en alle overige leiders van de gemeente wensen u mede namens hun familie prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezegend nieuwjaar!

Rooster December 2017

Za	2	11.30	Vasten en bidden
Za	2	14.00	Informatie en studie voor de doopkandidaten
Za	2	14.00	Fundamenten Bijbelcursus
Zo	3	10.00	Eredienst met het heilig avondmaal. Spreker Ingried Dwarkasing leider in gemeente De Bron Des Levens te Paramaribo
Do	7	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Vr	8	23.00	Nachtwake (tot 05.00 uur)
Za	9	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	9	12.00	Huwelijksverrijking Seminar
Zo	10	10.00	Gezamenlijke doopdienst met Gemeente Schilo. Spreker, Pastor Marino Soetosenojo
Zo	10	17.00	Tieners kerstdiner
Ma	11	20.00	Helden van Unity
Do	14	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Za	16	12.00	Kinderkerstfeest in het Unity Huis
Za	16	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	16	13.00	Toets voor cursisten fundamenten Bijbelcursus
Zo	17	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Do	21	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Za	23	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Zo	24	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Zo	24	20.00	Kerstnachtdienst: Viering van de komst van Jezus Christus in de wereld
Do	28	19.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station
Vr	29	19.30	Oudjaarsdankdienst
Za	30	12.00	Evangelisatie. Verzamelpunt Unity Huis
Za	30	12.00	Huwelijksverrijking Seminar
Za	30	19.00	Jongeren oudjaarsbijeenkomst
Zo	31	10.00	Oudjaarsdienst. Thema: Een ieder heeft iets tot opbouw. (1 Korintiërs 14:26) Gemeenteleden die voor deze dienst een lied, dans, gedicht, getuigenis of woord van bemoediging hebben kunnen zich opgeven bij pastor Rinia Mashart

Verjaardagen

3	Glenn Macdonald	18	Helci Deel
8	Georgine Allen	18	Yoice Rustenburg
8	Geraldine Johnson	19	Mechalfio Allen
9	Nigel Mathilda	20	Priscilla Karwofoedi - Neuve
10	Toni Johnson	23	Franklin van Kempen
13	Tyrese Allen	23	Monifa Lame
14	Nesta Ford – St. Luce	24	Nathan Rink
16	Nora Barend	25	Edward Netto
16	Mildred Nikulka	29	Cinthia Paal
17	Haidy Bergfeld - Leons	31	Nuris Mathilda

Huwelijken

7	Echtpaar Karwofoedi – Neuve 5 jaar
---	------------------------------------