



December 2018

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@upcmail.nl Mob: 06-84274350
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43.
KvK Flevoland Nr: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen	Marino Soetosenojo
------------------	--------------------

Celgroep Stedenwijk	Celgroep Muziekwijk	Celgroep Stedenwijk	Celgroep Literatuurwijk
Zr Geraldine Johnsen Arnhemplein 52, 1324 JT	Zr. Esmé Watson Elvis Presleyst 64, 1311 HT	Fam. Soetosenojo Eindhovenstraat 76, 1324 ZD	Fam. Bergfeld J Gresshoffstraat 9, 1321 AL

Samenkomsten

Erediensten	zondag	10:00
Kinderdienst	zondag	10:00
SenAll's	derde zaterdag	11:00
Tienerdienst	zondag om de week	10:00
Jongerensamenkomst	laatste zaterdag	19:00

Woord van de voorganger

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Jezus kwam als licht in een donkere wereld.

Jesaja 9:1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. De apostel Johannes verwees ook naar Jezus als het licht. (**Johannes 1:1-9**) In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was zelf God. Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan; al het bestaande heeft Hij gemaakt. In Hem is eeuwig leven en dat leven is licht voor de mensen. Het schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. God stuurde Johannes om de mensen ervan te overtuigen dat Jezus Christus het licht is. Het was zijn taak om de mensen tot geloof te brengen. Johannes was zelf niet het licht maar iemand die over het licht vertelde. Want het echte licht, dat is Christus, kwam in de wereld om iedereen te verlichten. Het eeuwige leven van Christus is een licht voor de mensen omdat de dood eeuwige duisternis brengt. Alleen Christus houdt ons eeuwig in leven in Zijn nieuwe Koninkrijk. Hij leeft voor eeuwig omdat Hij God is. Hij kwam naar de aarde om de mensheid het licht van Zijn eeuwige leven te geven. We kunnen het niet kopen, maar alleen als geschenk aanvaarden. Maar Jezus geeft het uitsluitend aan de mensen die het graag willen hebben, dat zijn zij die willen leven als Gods burgers in Zijn toekomstige eeuwige Koninkrijk. Jezus Christus is de Maker van het leven en Zijn leven brengt het licht naar de mensen. In Zijn licht zien wij ons zelf zoals we werkelijk zijn, zondaars die een Redder nodig hebben. Als we Jezus – het Licht volgen, kunnen we voorkomen dat we in het donker rondlopen en zondigen. Hij verlicht ons pad, zodat we kunnen zien hoe wij moeten leven. Hij verwijdert de duisternis van zonde in ons leven. Wie heeft toegelaten dat het licht van Jezus in zijn/haar leven schijnt, hoeft nooit meer te struikelen in de duisternis. Jezus Christus is het ware Licht; Hij toont ons de weg naar God en vertelt hoe we die moeten volgen. Christus heeft ervoor gekozen het licht door Zijn volgelingen heen te weerspiegelen naar de ongelovige wereld. Omdat ongelovigen niet in staat zijn de volledige stralende heerlijkheid van Zijn Licht te ontvangen. We moeten ons nooit voordoen als het licht, maar zoals Johannes de Doper, altijd verwijzen naar Christus het ware Licht. Jezus noemde zichzelf het licht van de wereld. (**Joh 8:12**) Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.

Jezus sprak in het deel van de tempel waar de offerkisten stonden en waar de kaarsen brandden als symbool van de zuil van vuur, die het volk van Israël door de woestijn leidde. (Johannes 8:20) (Exodus 13:21-22). In dit verband noemde Jezus zichzelf het licht van de wereld. De zuil van vuur vertegenwoordigde Gods aanwezigheid, Zijn bescherming en leiding in ons leven. Is Jezus ook het licht van uw wereld?

Deze maand is er geen cel groep, Bijbelstudie, SenAll`s, mannensamenkomst en bidstond op de woensdagochtend.

De pastors en alle overige leiders van de gemeente wensen u prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en alvast een gezegend nieuwjaar!

Rooster December

Za	1	11.30	Vasten en bidden
Zo	2	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Do	6	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	8	12.00	Evaluatie met zij die 10 juni zijn gedoopt
Za	8	14.30	Seminar i.s.m. Gemeente Schilo. Uw bestaan is Gods plan, maar satan wil het vernietigen
Zo	9	10.00	Dienst i.s.m. Gemeente Schilo
Do	13	19.00	Evangelisatie in Almere Stad centrum
Vr	14	18.00	Tiener kerstdiner
Za	15	11.00	Senalls kerstfeest
Za	15	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	16	08.00	Evangelisatiedienst in gevangenis Zaanstad
Zo	16	10.00	Eredienst. Spreker, Leraar Frank van Kempen
Zo	16	18.00	Jongeren kerstfeest
Do	20	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	22	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	22	13.00	Kinderkerstfeest
Zo	23	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor Rinia Mashart
Ma	24	19.30	Kerst avonddienst
Do	27	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	28	19.30	Oudjaarsdankdienst
Za	29	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	30	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart

Verjaardagen

1	Daniel Drieling	17	Haidy Bergfeld - Leons
3	Glenn Macdonald	18	Helci Deel
8	Georgine Allen	18	Yoice Rustenburg
8	Geraldine Johnson	19	Mechalfio Allen
9	Nigel Mathilda	20	Priscilla Karwofoedi - Neuve
10	Toni Johnson	23	Franklin van Kempen
13	Tyrese Allen	23	Monifa Lamé
14	Nesta Ford – St. Luce	23	Jacintha Austin
15	Sergei Karwofoedi	24	Nathan Rink
16	Nora Charles	29	Cinthia Paal
16	Mildred Nikulka	31	Nuris Mathilda

Huwelijken

7	Echtpaar Karwofoedi – Neuve 6 jaar
---	------------------------------------