



Mei 2019

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@upcmail.nl Mob: 06-84274350
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43.
KvK Flevoland Nr: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen	Marino Soetosenojo
------------------	--------------------

Celgroep Stedenwijk	Celgroep Muziekwijk	Celgroep Stedenwijk	Celgroep Literatuurwijk
Zr Geraldine Johnsen Arnhemplein 52, 1324 JT	Zr. Esmé Watson Elvis Presleyst 64, 1311 HT	Fam. Soetosenojo Eindhovenstraat 76, 1324 ZD	Fam. Bergfeld J Gresshoffstraat 9, 1321 AL

Samenkomsten

Erediensten	zondag	10:00
Kinderdienst	zondag	10:00
kinderclub	derde woensdag	15:00
SenAll`s	derde zaterdag	11:00
Tienerdienst	zondag om de week	10:00
Jongerensamenkomst	laatste zaterdag	19:00

Woord van de voorganger

Elke dag is een dag van blijde boodschap.

De geestelijke betekenis van het getal veertig in Gods Woord. Een periode wordt afgesloten en iets nieuws komt aan.

(Handelingen 3:1-3) Lucas schrijft: Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de Heilige Geest Zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij Zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft.

Het boek Handelingen begint met de verwijzing naar de opstandingskracht van God waardoor Jezus uit het graf is verrezen. Lucas schreef dat Jezus Zich met vele kentekenen LEVEND heeft vertoond. De opstanding van Christus uit de doden, was het bewijs dat Hij de Messias. Het was ook het fundament van de evangelie boodschap die door de apostelen en gelovigen in de eerste Gemeente moest worden verkondigd. God is een God met een plan, ontwerp en doel. Iedere beweging van Christus had een goddelijk doel. Zijn verschijningen tijdens die veertig dagen vonden niet bij toeval plaats, maar volgen Goddelijk plan. In de hele Bijbel heeft het getal **veertig** grote geestelijke betekenis.

-**Mozes leefde veertig jaar** in de woestijn ter voorbereiding op zijn bediening als leider die Israël uit de slavernij van Egypte zou voeren. **Hij vastte veertig dagen en nachten** op de berg Sinai, toen God aan Israël de Wet gaf.

-**Het volk Israël trok veertig jaar in de woestijn rond** voordat zij het beloofde land binnen mochten trekken.

-**Elia ging door de kracht van geestelijk voedsel 40 dagen** en veertig nachten tot aan de berg Gods Horeb (**1 Kon 19:8**)

-**Jezus werd aan het begin van Zijn bediening door de Geest de woestijn ingeleid waar Hij veertig dagen en nachten** doorbracht met vasten en bidden ter voorbereiding op Zijn openbare bediening. Deze periode van veertig dagen die aan de hemelvaart van Jezus vooraf ging, was voor de toekomst van de Gemeente van groot belang. Het was een tijd van voorbereiding voor de discipelen van Jezus. In deze periode verscheen Jezus aan hen om hen voor te bereiden op hun enorme taak die Hij hun toevertrouwde: **het stichten van de Gemeente**. Deze mannen aan wie Jezus Zich had gegeven: onderwezen, getraind en geleid zouden het fundament worden waarop de Gemeente werd gebouwd. Jezus zei tegen Petrus: Gij zijt Petrus en op deze rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen; en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen (**Mattheüs 16:18**). Jezus, had het werk waartoe Hij was gezonden, volbracht. Zijn apostelen zouden het fundament vormen, terwijl Christus Zelf de hoeksteen was (**Efeze 2:20**) In hun huidige geestelijke toestand waren zij niet klaar of in staat deze speciale taak uit te voeren. Direct na de kruisiging waren ze ontmoedigd, in verwarring, vol vrees en twijfel. Tijdens deze veertig dagen bereidde Jezus hen voor op de Pinksterdag, de dag waarop de Heilige Geest op hen zou worden uitgestort, en hun kracht (het goddelijke vermogen) zou geven het Woord te verkondigen in een demonstratie van kracht.

-Jezus gaf vele kentekenen van Zijn opstanding. (**Handelingen 1:3**)

-Jezus blies op hen en zei: Ontvang de Heilige Geest, en Hij opende hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. (**Johannes 20:22-23; Lucas 24:25-26**)

-Jezus sprak tot hen over het Koninkrijk van God. (**Handelingen 1:3**)

-Jezus droeg hun op in Jeruzalem te blijven wachten totdat zij waren bekleed met kracht van omhoog. (**Handelingen 1:4-5; Lucas 24:49**)

-Jezus gaf hun de opdracht de wereld het evangelie te brengen (**Mattheüs 28:18-20; Marcus 16:15-18**)

Bent u ook een discipel van Jezus, draagt u bij aan de bouw van Zijn Gemeente? Brengt u het evangelie aan de wereld?

Wees gehoorzaam en trouw aan God en laat Hij u gebruiken en u zegenen.

Rooster Mei

Wo	1	t/m vr 3	Leidersretraite in Nagele (Flevoland)
Wo	1		Geen mannen en vrouwengebedsgroep
Wo	1	19.00	Jongeren Bijbelstudie
Do	2	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	3	20.00	Geen Bijbelstudie en Voorbede
Za	4	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	5	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Ma	6	19.30	Stadsgebed in het Unity Huis
Di	7	20.00	Celgroepen
Wo	8	10.00	Mannen en vrouwen gebedsgroep
Wo	8	19.00	Jongeren Bijbelstudie
Wo	8	19.30	Discipelschap training
Do	9	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	10	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	11	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	12	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Di	14	20.00	Celgroepen
Wo	15	10.00	Mannen en vrouwen gebedsgroep
Wo	15	15.00	Kinderclub
Wo	15	19.30	Oudstenraad
Do	16	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	17	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	18	10.00	Bestuursvergadering
Za	18	11.00	Senallgroep
Za	18	12.00	Prehuwelijk bijeenkomst
Za	18	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	19	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Di	21	20.00	Celgroepen
Wo	22	10.00	Mannen en vrouwen gebedsgroep
Do	23	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	24	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	25	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	25	19.00	Jongerensamenkomst
Za	25	19.00	Mannen samenkomst
Zo	26	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor Rinia Mashart
Di	28	20.00	Celgroepen
Wo	29	10.00	Mannen en vrouwen gebedsgroep
Wo	29	19.30	Leiderschapstraining. Gast docent, Kees de Vlieger van Kerygma Nederland
Vr	31	23.30	Nachtwake

Verjaardagen Mei

3	Paul de Groot	14	Denise Westerhof
3	Ichairo Deel	15	Lisa – Lois Kartopawiro
3	Jonathan Acton	16	Micah Drieling
4	Wanda - Mashart	17	Christiaan Claver
4	Solange Senchi	23	Aviella Allen
12	Benita Winen - Miranda	28	Margaretha Forster
14	Matthieu Westerhof	31	Marjorie Slager

Huwelijken Mei

4	Echtpaar Deel – Manzanares 29 jaar getrouwd
21	Echtpaar Beernink – Betterson 20 jaar getrouwd
25	Westerhof – Grootfaam 13 jaar getrouwd
26	Pendisa – Dijkman 12 jaar getrouwd