



Augustus 2019

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Mob: 06-84274350
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43.
KvK Flevoland Nr.: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen	Marino Soetosenojo
------------------	--------------------

Celgroep Stedenwijk	Celgroep Muziekwijk	Celgroep Stedenwijk	Celgroep Literatuurwijk
Zr Geraldine Johnsen Arnhemplein 52, 1324 JT	Zr. Esmé Watson Elvis Presleyst 64, 1311 HT	Fam. Soetosenojo Eindhovenstraat 76, 1324 ZD	Fam. Bergfeld J Gresshoffstraat 9, 1321 AL

Samenkomsten

Erediensten	zondag	10:00
Kinderdienst	zondag	10:00
kinderclub	derde woensdag	15:00
SenAlls	derde zaterdag	11:00
Tienerdienst	zondag om de week	10:00
Jongerensamenkomst	laatste zaterdag	19:00

Woord van de voorganger

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Praktisch christendom is omzien naar de arme, de moedeloze en de zwakke.

1 Thessalonicenzen 5:14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedeloze te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. **Vers 15** Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, voor elkaar en voor allen. **Vers 16** Verblijd u altijd.

Paulus spoort de sterke aan om met liefde, wijsheid en geduld om te gaan met de ander. Gemeenteleden die ordeloos leven moeten wij terechtwijzen. Maar dat is niet een van de eenvoudigste dingen. Als u dat doet moet u wel de juiste woorden proberen te vinden en zelf goed afgestemd zijn op de Heer. Dan hebt u de moedeloze leden die u moet inspreken. Dat zijn mensen die geen moed meer hebben, in hun werk of in de huishouding, of met de opvoeding van hun kinderen zijn vastgelopen. Zij moeten opgebeurd en bemoedigd worden. Soms zijn er veel van die broeders en zusters in ons midden. Misschien bent u die dit leest de persoon die nu bemoediging nodig heeft, omdat u het onder bepaalde omstandigheden niet meer aankan. We moeten ook niet denken dat zij die sterk en moedig zijn, het altijd zijn. Wij allen hebben de kracht van de Heilige Geest nodig en wij allen hebben elkaars steun en bemoediging nodig. Daarom zullen wij als christenen met elkaar één moeten zijn in Christus. Er zijn christen die geloven dat zij lid van het lichaam van Christus zijn zonder zich aan te sluiten bij de gemeente van Jezus. Ze zeggen Christus lief te hebben, maar houden niet van hun naasten laat staan broeders en zusters. Ze zeggen een relatie met de Heer te hebben, en hem liefhebben, maar bemoeien zich niet met de gemeente van de Heer, ze leven met haat, wrok en bitterheid. Ze zijn niet vergevingsgezind. Volgens Gods woord is zo iemand een leugenaar. Maar wie in Christus is, is vernieuwd en vrij. Er staat in (**1 Johannes 4:20**) indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is Hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan (ook) God die hij niet gezien heeft niet liefhebben. Waarachtige christenen hebben elkaar van harte lief. We hebben elkaar nodig. We moeten elkanders lasten dragen zodat er meer evenwicht komt in het gemeentelijk leven zodat de gemeente zich kan ontplooiën voor haar taak. Paulus gaat nog een stapje verder door te stellen dat we voor de zwakken moeten opkomen. Opkomen voor iemand wil zeggen dat u zijn houding verdedigt, terwijl u het helemaal niet met hem eens bent. U denkt misschien zelf anders over bepaalde dingen maar u verplaatst zich in de gedachtegang van de ander en u respecteert zijn mening. Opkomen voor de zwakken houdt nog zoveel meer in: Hen niet oordelen of veroordelen, niet afwijzen, eerst naar hen luisteren en dan reageren etc. Paulus stelt ook dat wij geduld moeten hebben met allen. Met iedereen die u tegenkomt, met ieder die uw levenspad kruist. Wat doet u als u dit niet kan opbrengen? Wees eerlijk tegen uzelf en tegenover God. Beken dat u het niet kan, want dat betekent dat u Gods hulp en kracht nodig hebt. En u krijgt van Hem zoveel u nodig hebt. Met Christus bent u juist machtig en sterk wanneer u zwak bent. Paulus schrijft (**2 Korintiërs 12: 10**) daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dank God voor alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Amen!

In de maand augustus is er geen Bijbelstudie, Celgroep, Senalls, vrouwen, mannen en jongerensamenkomst.

Voor uw agenda:

Zaterdag 7 september 12.00 Dag van Eenheid, Liefde en Respect. Locatie Grote Markt Plein Almere Stad.

Rooster Augustus

Do	1	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	3	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	4	10.00	Eredienst. Gastspreker, Profeet Claudwin Misiekaba van Charisma Ministries Paramaribo
Do	8	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	10	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	11	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Do	15	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	17	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	18	10.00	Eredienst. Gastpreker, Apostel Naifa Saling van Bigi Famiri Fu Gado Paramaribo
Do	22	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	24	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	24	12.00	Gemeente Unity familiedag
Zo	25	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Do	29	19.00	Evangelisatie in Almere stad Centrum
Za	31	10.00	Bestuursvergadering
Za	31	12.00	Gemeente vasten en bidden
Za	31	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum

Verjaardagen Augustus

4	Chibon	21	Magen-Elisa Drielinger
14	Viliany Leito	21	Gabriëlla Beernink
15	Guillaume Westerhof	22	Heleen Thakoer
17	Bertha Toren-Ronchetti	23	Ilona Pool
20	Melissa Rink-Neuve	30	Farilson Mathilda
20	Nurvienne Mathilda		

Huwelijken Augustus

2	Westerveld – Kana, 28 jaar
11	Soetosenojo – Griffith, 27 jaar
22	Waterval – Eelst, 10 jaar