

September 2019

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Tel: 036-5323224 Mob: 06-84274350

Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad

Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43.

KvK Flevoland Nr: 39085295

Oudstenraad

Frank van Kempen	Marino Soetosenojo
------------------	--------------------

Celgroep Stedenwijk	Celgroep Muziekwijk	Celgroep Literatuurwijk
Zr Geraldine Johnsen Arnhemplein 52, 1324 JT	Zr. Esmé Watson Elvis Presleystr 64, 1311 HT	Fam. Bergfeld Gresshofstraat 9, 1321 AL

Samenkomsten

Erediensten	zondag	10:00
Kinderdienst	zondag	10:00
Kinderclub	derde woensdag	15:00
Senalls	derde zaterdag	11:00
Tienerdienst	zondag om de week	10:00
Jongerensamenkomst	laatste zaterdag	19:00

Woord van de voorganger

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Tranen en beweging bij gebrokenheid.

Jesaja 42:3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de rokende vlas pit zal Hij niet uitdoven.

De profeet Jesaja, profeteerde over het optreden van Jezus, de Messias. In deze tekst komt een karaktertrek van Hem naar voren. Dat is beweging. Christus is bewogen met de mens in nood, met hen die door het leven geknakt/beschadigd zijn, met hen die het huwelijk niet meer aankunnen, met hen die dreigen weg te zinken in bittere tranen. Hij is bewogen met de kinderen die zich door hun ouders in de steek gelaten voelen en die mede daardoor een verkeerd vader of moederbeeld meedragen in hun leven. Hij is bewogen met kinderloze echtparen die een grote leegte moeten verwerken, die nog niet zien dat de Heer die leegte wil vullen. Hij is bewogen met zieken die er niet meer tegenop kunnen, met invaliden en eenzamen, met vrouwen waarvan de man in de gevangenis zit, met vervolgdgen omwille van zijn Naam. Geknakt/beschadigd door ellende. Maar Jezus is er. Hij komt naar ons toe en zegt: kom maar, Ik zal je genezen van de wonden die je draagt. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over ons. Hij duwt ons nooit weg met te zeggen: Wat heb Ik aan jullie? Of waarom staan jullie niet sterk in het leven? Nee, daarvoor kwam Hij niet op aarde. Hij is er om onze tranen te drogen, om ons op te richten. En wanneer ons geloofsleven dreigt uit te doven om welke reden dan ook, blaast Hij voorzichtig met Zijn liefde vuur in, zodat het weer gaat branden. Jezus Christus breekt de geknakte/beschadigde rietstengel niet stuk. Hij blaast dat kleine beetje geloof niet uit. Integendeel, Hij fluistert steeds weer: Kom maar, Ik ben gekomen om je te helpen. Ik richt je weer op. Ik droog je tranen, vertrouw maar op Mij dan beginnen we samen opnieuw. Zo is Jezus Christus de Redder van deze zondige en zieke wereld. Wij zijn als gelovigen in het algemeen niet zo gauw bewogen de noden van onze naaste. Maar wie Jezus werkelijk kent en liefheeft, is vanuit Zijn liefde voor ons, met hart, ziel en tranen bewogen met hen die Christus niet kennen. Voor de persoon die zaait volgt een heerlijke belofte: **(Psalm 126:5) Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.** Deze beloning komt van God. Wij mogen meehelpen de oogst binnen te halen, wij mogen juichen en jubelen, na al onze vergoten tranen bij het zaaien. Alle tranen, alle moeilijkheden en verdriet worden weggenomen door Jezus. Ons verdriet wordt blijdschap. Dat is de bemoediging voor vandaag. Blijf doorgaan ondanks uw tranen, die vergoten werden bij het verkondigen van het evangelie. Doe het om Christus beweging voor u. Misschien bent u al een hele tijd bezig. Zet dan door. Straks wordt de belofte vervuld en mogen we mee juichen bij het binnen halen van de oogst.

Gebed:

Vader in de hemel, het doet mij goed om te weten dat mijn tranen niet voor niets vergoten worden. Dat u ervan weet, en ze ook nog beloont. Wat zal het een machtige gebeurtenis zijn als de oogst wordt binnen gehaald, en ik mee mag oogsten en mee mag juichen. Ik bid dat meer mensen met tranen bewogen worden met anderen die u niet kennen. Geef arbeiders om te zaaien op de plaats die U hen aanwijst. Help ons om elkaar te bemoedigen om te volharden tot het einde. Ik vraag het u in de naam van Jezus.

Rooster september

Zo	1	10.00	Eredienst met het heilig avondmaal. Spreker, Pastor John Mashart
Di	3	20.00	Celgroepen
Wo	4	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	4	19.30	Discipelschap training
Wo	4	19.30	Voorbede voor de Dag van eenheid, liefde en respect
Do	5	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	6	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	7	13.00	Dag van eenheid, liefde en respect op Grote Markt Almere Centrum
Zo	8	10.00	Eredienst. Spreker, Oudste / Leraar Frank van Kempen
Zo	8	09.30	Pastor John Mashart spreekt bij Maranatha Ministries Flevoland
Ma	9	19.30	Oudstenraad
Di	10	20.00	Celgroepen
Wo	11	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	11	10.00	Mannen bidstond
Wo	11	19.00	Voorbede voor bus evangelisatie
Do	12	10-21	Bus evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	13	10-17	Bus evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	13	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	14	10-17	Bus evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	14	12.00	Studie / informatie voor doopkandidaten
Zo	15	10.00	Eredienst. Gastspreker, Pastor Astrando Castilion van Maranatha Ministries
Zo	15	19.00	Aanbidingsavond met aanbidingsleider Timothy Reddick uit U.S.A
Di	17	20.00	Celgroepen
Wo	18	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	18	10.00	Mannen bidstond
Wo	18	15.00	Kinderclub
Do	19	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	20	20.00	Bijbelstudie en voorbede
Za	21	10.00	Bestuursvergadering
Za	21	11.00	Senalls
Za	21	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	21	19.00	Mannensamenkomst
Zo	22	10.00	Doopdienst i.s.m. gemeente Schilo. Spreker, Pastor John Mashart
Zo	22	08.30	Evangelisatiedienst in Zaanstad Bajes
Di	24	20.00	Celgroepen
Wo	25	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	25	10.00	Mannen bidstond
Wo	25	19.30	Leiderstraining
Do	26	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	27	23.30	Nachtbidstond. (Geen Bijbelstudie en voorbede)
Za	28	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	28		Pastor John geeft leidersstudie in gemeente Ark Des Verbonds in Alkmaar
Za	28	19.00	Jongerensamenkomst
Zo	29	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor Rinia Mashart
Ma	30	19.30	Helden van Unity

Verjaardagen September

1	Merina Bergfeld	14	Giorgio Allen
6	Patrick Pendisa	21	Raphael Westerhof
6	Margo MacDonald	26	Darren Gillard
10	Tanisha Haakmat	27	Owen Waterval
11	Aggie Wiebers	28	Tunaya Bell
12	Oscar Deel	29	Alejandrina Deel
12	Monica Fernandes	29	Vivian Westerveld
14	Ryan van Aken		

Huwelijken September

28	Wienen – Miranda, 12 jaar
----	---------------------------

*En Hij zei tot hen: ga heen in de gehele wereld,
Verkondig het evangelie aan de hele schepping. Marcus 16:15*

Voor nadere informatie neemt u contact op met broeder Daniël Drieling

