



**Januari 2020**

**Pastors:** John en Rinia Mashart e-mail: [j.mashart1@kpnmail.nl](mailto:j.mashart1@kpnmail.nl) Mob: 06-84274350  
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399  
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43  
KvK Flevoland Nr.: 39085295

**Oudsten**

Frank van Kempen	Marino Soetosenojo
------------------	--------------------

Celgroep Stedenwijk	Celgroep Muziekwijk	Celgroep Literatuurwijk
Zr Geraldine Johnsen Arnhemplein 52, 1324 JT	Zr. Esmé Watson Elvis Presleystr 64, 1311 HT	Fam. Bergfeld Gresshofstraat 9, 1321 AL

**Samenkomsten**

Erediensten zondag	10:00
Kinderdienst zondag	10:00
Kinderclub derde woensdag	15:00
SenAlls derde zaterdag	11:00
Tienerdienst zondag om de week	10:00
Jongerenamenkomst laatste zaterdag	19:00
Jongeren Bijbelstudie woensdag	19.00

**Woord van de voorganger**

*Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad*

**Gods Woord, de Waarheid in het Oude en in het Nieuwe Testament.**

**2 Samuel 7:28a Nu dan, Here, Here, Gij zijt God en Uw woorden zijn Waarheid.**

**Johannes 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de vader dan door Mij.**

Waarheid. Wat betekent dat eigenlijk? Wat houdt waarheid in? Het betekent afwezigheid van leugen en heeft te maken met puurheid en echtheid. Iemand die waar is, is betrouwbaar, vast, onwankelbaar, echt. Daarom zijn God en de satan de grootste denkbare tegenstellingen die in de hemel en op aarde te vinden zijn. Er ligt een hemels breed verschil tussen God, de Waarheid, en de duivel de leugenaar. Alleen de God van de Bijbel is waar, alleen op Hem kan je bouwen, Hem kan je vertrouwen, alleen op Hem kan je, je volkomen verlaten. Iemand waar je zonder meer op aan kan, iemand die Zijn beloften nakomt. Zo is de Leider van het volk Israël. De Here God, in al Zijn Grootheid. De Schepper van hemel en aarde. Dat had koning David in zijn leven vele malen ervaren. De verhalen over hem kennen velen uit hun kinderjaren. Hij was voor hun de grote held omdat hij zijn schapen beschermde tegen roofdieren, en omdat hij de grote reus Goliath versloeg. De profeet Nathan had David woorden van God doorgegeven. Hij had gezegd, dat zijn koningschap vast zou staan, dat zij zoon Salomo de tempel zou bouwen. David heeft geen moment getwijfeld aan de woorden van de profeet. David geloofde de Heer. David begint de Heer te danken. En hij zei Here, Here wie ben ik? Lees Davids dankgebed in **2 Samuel 7:18-29**. David heeft in zijn leven heel wat dieptepunten beleefd en daardoor ervaren, dat Gods woorden rotsvast zijn, onwankelbaar, waarheid in al zijn volheid. David heeft een fijn leven met de Heer achter de rug. Zij kennen elkaar, daarom roept hij uit: Here, Here, Gij zijt God en Uw Woorden zijn Waarheid. Leer van David, laat de heilige Geest u leiden, en stel uw vertrouwen zoals David alleen op God. Hij wil u helpen zodat u wandelend hand in hand met Hem door het leven gaat. Dat is een machtig leven; dat is een ervaring, dat is een belevenis, die u nooit zal willen missen. Dan heb je iemand leren kennen, die je ten diepste kan vertrouwen. De Ware God! Zoals de Here God Zich openbaarde als de enige Ware God aan de Israëlieten, zo kennen de gelovigen van het Nieuw Testament Jezus Christus als de ene Ware Zoon, de enige ware mens op aarde. Door Hem leren wij God als Vader kennen. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Jezus. Willen we voor de troon van God staan en om al onze moeiten en zorgen en problemen daar voor Hem neer te leggen, dan kan dit maar op één manier, er is maar één weg die we moeten nemen en dat is de weg via Zijn Zoon. Jezus, kwam van boven, vanuit God, Hij is God. Hij kwam als mens om ons de Waarheid te openbaren, om ons de Waarheid vóór te leven en zodoende ons te leren waarheid te zijn. Jezus, zei altijd eerlijk de waarheid, ook tegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden en de rijke man die Jezus wilde volgen. Jezus zei hun onomwonden de waarheid omdat Hij de Waarheid zelf was en is. Het koste Hem moeite om de mens van vroeger en nu de waarheid te laten zien betreffende henzelf. Hij doet nog steeds moeite om tot ons door te laten dringen dat wij om zonde straf verdienen. Maar gelukkig was Hij ook bereid die straf, die wij verdienen zelf te dragen, om ons met God te verzoenen. Dat is waarheid, waar wij elke dag wat aan hebben, vanwaar wij elke dag uit kunnen leven. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Jezus Christus onze Redder. Amen!

### Rooster Januari

Za	4	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	5	10.00	Nieuwjaarsdienst. Spreker, Pastor John Mashart
Ma	6	19.45	Stadsgebed in De Blauwe Reiger, De Steiger 77 Almere Haven
Di	7	19.30	Bespreking met Celgroepvoerders
Wo	8	10.00	Vrouwenbidstond
Wo	8	10.00	Mannenbidstond
Wo	8	19.30	Discipelschap training
Do	9	19.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	10	19.30	Gebedsdienst
Za	11	10.00	Bestuursvergadering
Za	11	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Zo	12	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Ma	13	19.30	Helden van Unity
Wo	15	10.00	Vrouwenbidstond
Wo	15	10.00	Mannenbidstond
Wo	15	15.00	Kinderclub
Do	16	19.30	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Vr	17	19.30	Seminar. Thema: Doelgerichte Relaties. Sprekers, Pastors James & Jorette Gilkes uit Barbados
Za	18	11 – 13u	Seminar. Thema: Doelgerichte Relaties. Sprekers, Pastors James en Jorette Gilkes
Za	18	19 – 22u	Echtparen Gala Diner Party. M.m.v. zanger Orlando Olmberg! Bijdrage €20,- per echtpaar. Registratie verplicht via email: j.mashart1@kpnmail.nl en mobielnummers: 0684736777 & 0684274350
Zo	19	10.00	Eredienst. Sprekers, Pastor James Gilkes uit Barbados
Ma	20	19.30	Week van gebed voor de eenheid in de Lichtboog Almere Stad
Di	21	19.30	Gebed voor de eenheid bij Levend Water Kerk in Almere Parkwijk
Wo	22	19.30	Gebed voor de eenheid bij Friends in Christ in Almere Stad
Do	23	19.30	Gebed voor de eenheid bij Unity Ministries Almere Stad
Vr	24	19.30	Gebed voor de eenheid bij Parousia Gebouw Almere Stad
Vr	24	20.00	Bijbelstudie & Voorbede
Za	25	12.00	Evangelisatie in Almere Stad Centrum
Za	25	19.00	Jongerensamenkomst
Za	25	19.00	Mannensamenkomst
Zo	26	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor Samuel Petrisie
Wo	29	10.00	Vrouwenbidstond
Wo	29	10.00	Mannenbidstond
Wo	29	19.30	Leiderstraining
Do	30	19.30	Evangelisatie in Muiden
Vr	31	19.30	Bijbelstudie & Voorbede

### Verjaardagen Januari

1	Spencer Seij	17	Jules Deel
2	Pastor Rinia Mashart	17	Xavier Haakmat
2	Anette Zerp	17	Mica – Mase Bergfeld
8	Ayendi Damba	19	Rachel Claver
9	Emili Claver	21	Sarah – Grace Sporkslede
11	Sabine Barend	22	Nathalie Drielinger
12	Trisha Sankes	26	Jesse Charles
14	Sybrand Toren	31	Pastor John Mashart
15	Princes Lawoema	31	Jozef Thakoer
15	Pastor Marino Soetosenojo	31	Iwan Waterval
15	Orlando Westerveld		
16	Keyshawn Karwofoedi		

### Huwelijken Januari

17	Acton – Senchi 3 jaar
----	-----------------------