



Juli 2020

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Mob: 06-84274350
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43
KvK Flevoland Nr.: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen	Esme Watson	Marino Soetosenojo
------------------	-------------	--------------------

Woord van de voorganger

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Liefde en liefhebben

Gods liefde tot ons. Jeremia 31:3 Ja ik heb u liefgehad met eeuwige liefde.

God is liefde. Zijn liefde tot ons is eeuwige liefde. Het is de Agape liefde, de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde.

Deze liefde is anders dan onze menselijke liefde, de Eros en Phileo liefde.

Het was Gods liefde dat Hij Zijn Zoon voor ons gaf. Daarom kwam Jezus naar de aarde om voor ons te sterven en onze zonden weg te dragen. Dit is echte en zuivere liefde. Er zit in deze liefde geen eigen liefde verborgen.

Deze liefde stort God uit in het hart van Zijn kinderen.

Onze liefde tot God. 1 Koningen 3:3 En Salomo betoonde zijn liefde tot de Here door te wandelen in de inzetten van zijn vader David. David was Godvrezend en wandelde in de inzetten van zijn God. Dus Salomo wandelde in de inzetten van de God van zijn vader David. Wij kunnen onze liefde tot God beantwoorden door ons te wijden aan Hem.

Gods liefde moet beantwoord worden. Liefde kan niet van een kant komen het is wederzijds. Zo is het ook in het huwelijk.

Als een huwelijk goed is, geven beiden zich aan elkaar, hebben beiden liefde, cijferen beiden zich ten opzichte van elkaar weg.

Het bijzondere van Gods liefde is dat Hij van Zijn kant altijd klaar staat met Zijn liefde. Niet alleen voor enkelen maar voor een ieder. Hij vraagt als wij op Zijn liefde in willen gaan. En Salomo ging erop in net zoals zijn vader David gedaan had.

Toen Salomo koning werd, mocht hij aan God vragen wat hij wilde. En Salomo vroeg om wijsheid en inzicht om het volk Israël te kunnen besturen. Hij kreeg wijsheid en nog veel meer van de Here. Hun liefde was wederzijds. Willen wij ook Gods liefde beantwoorden? Hij nodigt ons persoonlijk uit om met Hem door het leven te gaan. Deze wandel met Hem zal ook een heilige wandel moeten zijn. Onze liefde tot God zal tot uiting komen in onze manier van leven. De Heer is blij als wij de dag met Hem beginnen, en wij mogen Hem wijsheid, inzicht en kracht vragen, en al het andere wat wij nog nodig hebben. Hij is de Hoorder en Verhoorder van onze gebeden.

Liefde tot elkaar. Zacharia 7:9 Zo zegt de Heer der heerscharen, spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. **Galaten 5:13** Dient elkander door de liefde.

Als wij de Heer liefhebben en Hem dienen, wordt de liefde voor elkaar zichtbaar. Jezus heeft ons eerst liefgehad en Hij verwacht van ons dat wij onze medemensen liefhebben en barmhartigheid bewijzen.

Als de liefde van Jezus in onze harten regeert, doen we de ander geen pijn, we oordelen en veroordelen niet, we spreken geen kwaad van de ander en roddelen niet. Het hoort niet bij de echte liefde die van boven komt.

Gods woord zegt, een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

De zwakken en zieken zullen echt opgebeurd en geholpen worden. De onderlinge liefde zal toenemen en zichtbaar zijn.

Met onze eigen menselijke liefde (phileo liefde) gaat het vaak mis. Wij moeten in vuur en vlam gezet worden door de echte liefde die van boven komt (Agape liefde). Deze liefde brengt grote blijdschap in gezinnen en gemeenten. Deze liefde vergaat nooit het blijft altijd. (1 Cor. 13 :8) Elkaar liefhebben en dienen houdt in dat wij ons zelf wegcijferen, zoals Jezus dat deed.

Bid dat Hij ons helpt!

Diensten

Zondag 5, 12, 19 en 26 juli. 2 diensten van 10.00 – 11.00 uur en van 12.00 – 13.00 uur.

Er zal ook livestream zijn van de dienst van 10.00 uur. De dienst is later ook te terug te kijken via onze website, YouTube, etc.

Denkt u eraan om uzelf ook aan te melden voor de diensten? Dit kan via de website of de telefoon.

Enthousiasmeer uw naasten en omgeving om dit ook te doen.

Tijdens de diensten wordt er een offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis blijven doorlopen.

Mocht u de diensten niet kunnen bezoeken kunt u uw offer en tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.

Alle info staat op de website

Voorbede

Vrijdagavond 3 juli geen voorbede i.v.m. voorbereiding van de zaal

Vrijdag 10, 17, 24 en 31 juli van 20.00 – 21.00 uur

In vakantie maand juli zijn er geen andere samenkomsten in het Unity Huis

Volhard in het bidden, blijf gezond en in contact!

Ook al zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Verjaardagen

3	Celine Charles	22	Shirley Soetosenojo
14	Jamila Thakoer	26	Shanillia Soetosenojo
18	Raquel Westerveld	30	Amoi Lamé
21	Djimairo Pendisa	30	Awe Lamé

Huwelijken

2	Echtpaar Deel – Koempai 13 jaar gehuwd
8	Echtpaar Bergfeld – Leons 11 jaar gehuwd
11	Echtpaar Gilaard – Van der Kust 12 jaar gehuwd
20	Echtpaar Lepelblad – Fernandes De Freitas 3 jaar gehuwd
28	Echtpaar Mashart – Scheuer 42 jaar gehuwd
28	Echtpaar Netto – Bolte 17 jaar gehuwd