

**September 2020**

**Pastors:** John en Rinia Mashart e-mail: [j.mashart1@kpnmail.nl](mailto:j.mashart1@kpnmail.nl) Mob: 06-84274350  
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399  
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43  
KvK Flevoland Nr.: 39085295

**Oudsten**

Frank van Kempen	Esme Watson	Marino Soetosenojo
------------------	-------------	--------------------

**Woord van de voorganger**

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

**Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar.**

**Romeinen 1:5** Jezus Christus heeft mij genade gegeven en tot apostel gemaakt. Ik moet in de hele wereld mensen oproepen God te gehoorzamen en in Jezus Christus te geloven.

Het is fijn als mensen door het geloof gered worden, maar het doel van hun redding is dat ze gaan doen wat God zegt in Zijn woord. Hier zegt Paulus dat dit de belangrijkste motivatie van zijn opdracht is: Hij doet dit ter wille van de naam van God. Het gaat om Gods eer. Gods naam wordt verheerlijkt als de mens hem gaat gehoorzamen! Paulus wil elke gelovige tot deze gehoorzaamheid brengen, en ziet zichzelf daarbij als voorbeeld. Paulus is zelf een voorbeeld van iemand die zijn roeping kende, in God geloofde en Hem gehoorzaamde. Hij droomde niet alleen grote dingen van God, hij deed grote dingen voor God. Hele steden werden door de kracht van het evangelie en de Heilige Geest veranderd. Door geloof worden we een kind van God, maar de vraag is: Gehoorzamen we deze machtige en liefdevolle Vader? Laten we door onze gehoorzaamheid zien dat wij Zijn kinderen zijn en Hem in geloof vertrouwen? Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar. De Bijbel is daar van begin tot het eind heel duidelijk over.

Enkele voorbeelden van de Heer Jezus: (**Johannes 5:30**) Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel zoals God het Mij zegt. Mijn oordeel is eerlijk en rechtvaardig. Het gaat Mij niet om wat Ik wil maar om wat God wil, want Hij heeft Mij gestuurd.

(**Hebreeën 10:7**) Toen zei Ik: Hier ben Ik om Uw wil te doen, om Mijn leven neer te leggen, zoals in de Boeken staat.

Ook de apostelen legden grote nadruk op gehoorzaamheid: (**Handelingen 5:29**) Petrus en de andere apostelen antwoordden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.

(**1Petrus 1:14-15**) Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.

In (**Exodus hoofdstuk 38 – 40**) lezen wij dat men alles maakte zoals God Mozes had opgedragen. En daarna vulde de heerlijkheid van God het tabernakel. God wil wonen te midden van een volk dat Hem gehoorzaamt. We laten zien dat we Jezus liefhebben door Hem te gehoorzamen! In het Nieuwe Testament is gehoorzaamheid altijd een uiting van liefde. Het is daarom geen wettische gehoorzaamheid zoals een slaaf zij heer moet gehoorzamen, maar een geestelijke gehoorzaamheid, een liefdes uiting van een kind naar zijn liefdevolle hemelse Vader. Het is Paulus doel om via zijn brief de gelovigen, maar ook ons tot de gehoorzaamheid te brengen. (**Romeinen 16:25-27**) God is machtig om u sterk te maken in uw geloof. Dat is het goede nieuws over Jezus Christus dat ik breng. De waarheid over Hem is eeuwen lang verborgen gebleven, maar nu bekendgemaakt. In de boeken van de profeten werd er al over gesproken. Maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven dat alle volken het moeten horen, opdat zij Hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. Alle lof en eer zijn voor God, alleen Hij is wijs en verstandig door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen.

Aanmelden voor de zondagdienst kan tot zaterdagavond via de website.

Een woord van dank aan allen die trouw hun tienden, giften en donaties op welke wijze dan ook hebben gegeven aan Unity Ministries. **Lucas 6:38** *Geef en u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.*

### Rooster

Vr	4	19.30	Voorbede
Zo	6	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Wo	9	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	9	10.00	Mannen bidstond
Wo	9	19.30	Discipelschap training
Vr	11	20.00	Voorbede
Zo	13	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Wo	16	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	16	10.00	Mannen bidstond
Vr	18	20.00	Voorbede
Za	19	11.00	Senalls
Zo	20	10.00	Eredienst. Spreker, Oudste zr. Esmé Watson
Wo	23	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	23	10.00	Mannen bidstond
Wo	23	19.30	Leiders training
Vr	25	20.00	Voorbede
Za	26	10.00	Bestuursvergadering
Za	26	19.00	Jongerensamenkomst
Za	26	19.00	Mannensamenkomst
Zo	27	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Ma	28	19.30	Unity week van gebed. Thema: Gods aanwezigheid in de gebedssamenkomsten. Handelingen 4:31
Di	29	19.30	Unity week van gebed
Wo	30	19.30	Unity week van gebed
Do	1okt	19.30	Unity week van gebed
Vr	2okt	23.30	Nachtbidstond tot 05.30

### Verjaardagen September

1	Merina Bergfeld	21	Raphael Westerhof
6	Patrick Pendisa	23	Lesley Belfor
6	Margo MacDonald	26	Darren Gillard
10	Tanisha Haakmat	27	Owen Waterval
11	Aggie Wiebers	28	Tunaya Bell
12	Oscar Deel	29	Alejandrina Deel
12	Monica Fernandes	29	Vivian Westerveld
14	Ryan van Aken		