



Oktober 2020

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Mob: 06-84274350
Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399
Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43
KvK Flevoland Nr.: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen	Esme Watson	Marino Soetosenojo
------------------	-------------	--------------------

Woord van de voorganger

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Onze krachtbron is de Heilige Geest en het Woord van God.

Efeziërs 6:17-18 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest.

We bouwen ons op in geloof wanneer we het woord van God belijden. We ondervinden meer vrijmoedigheid als we het Woord begrijpen en als we in Gods openbaring wandelen.

Gebed sluit ons aan op de krachtbron. Gebed verbindt ons met God, zodat Zijn kracht in iedere situatie tot ons kan stromen. Verlossing is de basis, opnieuw geboren worden is een vereiste en de gelovige heeft ook de vervulling met de Heilige Geest nodig. Weet u zonder enige twijfel dat u gered bent? Bent u wedergeboren? Gelovigen moeten een heilig leven leiden dat onderworpen is aan de Heilige Geest. We hebben de opdracht om te wandelen in de Geest. Dit zal ons verzekeren van een voortdurende overwinning en doorbraken voor ons zelf en voor anderen. Daarom moeten wij volledig gehoorzaam zijn aan God. Jezus wierp demonen uit door de kracht van de Heilige Geest, (**Mat. 12:28**). De Heilige Geest was Zijn bron van kracht en wijsheid. We worden aangemoedigd om krachtig te zijn in de Heer en in de sterkte van Zijn macht, (**Ef. 6:10**). We wandelen en strijden in Zijn kracht. We mogen niet toestaan dat trots de deur opent naar vernietiging. De Heer is een machtige Strijder (**Ex 15:3**). Hij zal voor ons strijden. We vertrouwen op Zijn kracht en leiding en op Zijn Woord en Zijn Geest. Nederigheid is een noodzaak. God weerstaat de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft Hij genade. De Heer is de kracht van ons leven. Dit geeft ons het vermogen om alle angst te overwinnen. Stel uw vertrouwen op de Heer. Dat was de sleutel van David zijn overwinningen.

David was een koning die wist hoe hij zijn vertrouwen op de Heer moest stellen. Hij won veel veldslagen en overwon al zijn vijanden. De Heer leerde David hoe hij moest strijden (**Ps. 144:1**). Hij zal ook u leren hoe u moeten strijden. God was David zijn krachtbron. Hij beleed dat de Heer zijn sterkte was en zijn schild, (**Ps. 28:7**). David was een man van gebed en aanbidding. Hij verheugde zich in de tegenwoordigheid van God. De tegenwoordigheid van God was zijn bron van vreugde en kracht. Zijn liederen waren krachtige profetische wapens tegen de vijand. Niets kan de plaats innemen van een leven van lofprijzing en aanbidding. Iedere gelovige zou deel uit moeten maken van een gemeente met lofprijzing en aanbidding. Krachtige geestelijke strijders uit de Bijbel werden onderwezen door de Heilige Geest. Het waren nederige mensen die God vertrouwden voor een doorbraak. Ze hechtten zich aan de Heer die de grootste Strijder is. Ze leerden door succes en soms door falen. Wanneer wij net als deze grote strijders God aanroepen, zal Hij ons grote en ondoordringelijke dingen laten zien. Het Woord van God is het zwaard van de Geest, het wordt gebruikt in de geestelijke oorlog. De Heer zal u leren hoe dit te gebruiken tegen de geestelijke vijanden van uw ziel. U zult grote overwinningen zien als u het zwaard op de juiste wijze hanteert. Het woord van God is onze bron van wijsheid. We moeten handelen vanuit Gods wijsheid. Het belijden van het Woord van God vormt een belangrijk onderdeel van het geestelijk leven van elke gelovige. Door het Woord hardop te belijden komt verlossing. Als het wordt vrijgezet geeft het geloof in uw hart. Door het te proclameren kunnen bergen verzet worden. God is de bron van alle overwinningen en doorbraken.

Aanmelden voor de zondagdienst kan tot zaterdagavond via de website.

Een woord van dank aan allen die trouw hun tienden, giften en donaties op welke wijze dan ook hebben gegeven aan Unity Ministries. **Lucas 6:38** *Geef en u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.*

Rooster

Do	1	20.00	Voorbede
Vr	2	23.30	Nachtwake
Zo	4	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Wo	7	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	7	19.30	Discipelschapstraining
Vr	9	20.00	Voorbede
Za	10	10.00	Bestuursvergadering
Zo	11	10.00	Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart
Wo	14	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	16	20.00	Voorbede
Za	17	11.00	Senalls
Zo	18	10.00	Eredienst. Kinderen opdragen. Spreker, Pastor John
Wo	21	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	23	20.00	Voorbede
Za	24	12.00	Bidden en vasten
Za	24	19.00	Mannensamenkomst
Zo	25	10.00	Avondmaaldienst. Spreker, Pastor Marino Soetosenojo
Wo	28	10.00	Vrouwen bidstond
Wo	28	19.30	Leiders training
Vr	30	20.00	Voorbede
Za	31	19.00	Jongerensamenkomst
Zo	1 nov	10.00	Doopdienst

Verjaardagen Oktober

1	Marlon Bergfeld	14	Alicia Fernandes De Freitas
2	Florine Biekman	14	Joni Voorhaar
2	Phoenix Van Aken	19	Ruth Van Ambt
3	Edwin Mous	19	Annapatricia Deel
3	Usharany Acton - Senchi	20	Gabrielle Fransen
5	Seranethy Rink	22	Harvey Rink
11	Joaquin Jayro Ellis	31	Ruben Gillaard
11	Erwin Vermeulen	31	Indera – Rosa Klijzing
13	Claudette Morris		
14	Edith Damba		