



Maart 2021

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Mob: 06-84274350

Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399

Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43

KvK Flevoland Nr.: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen	Esme Watson	Pastor Marino Soetosenojo
------------------	-------------	---------------------------

Woord van de voorganger

De Genade van God

Genade is een onverdiende gunst en geschenk van God. Gods geschenk aan de zondige en verloren mensen.

Efeziërs 2:4-10 Het Boek.

⁴Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze misdaden dood voor Hem. ⁵Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. ⁶Hij heeft ons (die één met Jezus Christus zijn) samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven. ⁷Door in de persoon van Jezus Christus zo vriendelijk voor ons te zijn, heeft God eens voor altijd laten zien hoe oneindig groot Zijn goedheid is. ⁸Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. ⁹Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. ¹⁰God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild. Maar dan moeten wij daar ook ernst mee maken en die dingen doen!

Als iemand ons een leuk geschenk geeft zeggen we bedankt. We hoeven niet te vragen hoeveel krijg je van me, omdat wij weten dat het een geschenk is. Toch voelen Christenen, wanneer zij Gods geschenk van de verlossing hebben ontvangen, zich vaak verplicht te proberen zich naar God toe te werken. Omdat onze verlossing en ook ons geloof een geschenk van God is, horen we te reageren met dankbaarheid, lofprijzing en blijdschap. We worden Christenen doordat God ons een onverdiend geschenk geeft. (In **Efeziërs 1:7-8** staat) Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelooflijke genade! En dat niet alleen! God heeft ons ook alle inzicht en wijsheid gegeven. Het is niet dank zij onze prestaties, vaardigheid, intelligente keuze, een daad of verdienste aan anderen, maar uit dank voor dit onverdiende geschenk zullen we andere mensen willen helpen en dienen met vriendelijkheid, liefde en goedheid, en niet om onszelf een goed gevoel te geven.

Wij kunnen door geen enkele daad of werk verlossing verdienen. Het is wel Gods bedoeling dat onze verlossing zal leiden tot werken en dienen als vrucht van een veranderd leven. Genade betekent dat God vrijwillig en vanuit Zijn liefde goed is voor degene die Hij liefheeft. We kunnen genade niet verdienen en we hebben er ook geen recht op, We kunnen het ook niet verdienen door godsdienstige of morele inspanningen; genade komt alleen voort uit Gods goedheid en liefde. Als God niet genadig was, zou niemand gered kunnen worden. Gods genade is overvloedig en rijk; daardoor is de vergeving die Hij schenkt ook overvloedig. We zijn niet alleen gered voor ons zelf; we zijn allereerst gered om Hem te verheerlijken, het evangelie te verkondigen en om Zijn Gemeente op te bouwen.

In zijn brieven herinnert de Apostel Paulus zijn lezers aan wat God uit Zijn genade gedaan heeft voor mensen, zowel niet Joden als Joden die verloren kunnen gaan onder Gods rechtvaardig oordeel. Alleen Gods grote barmhertigheid verklaart waarom Hij de mensen, ongeacht hun afkomst redding aanbiedt. Een redding die alleen door Christus mogelijk is gemaakt. Door Hem ontkomen mensen aan de dood, worden ze opgewekt, mogen ze leven en dienen. Laten wij daarom nederig Gods plan met ieder mens aanvaarden, Hem hiervoor danken, loven, prijzen en Zijn wil doen.

Door de huidige situatie zijn er momenteel geen diensten in het Unity Huis. De vaste lasten van het Unity Huis zijn ongewijzigd. Wij willen u eraan herinneren uw offers en tienden over te maken naar het rekeningnummer **NL69 RABO 0321 0678 43** van Unity Ministries.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning en medewerking.

De samenkomsten in het Unity Huis kunnen jammer genoeg nog niet plaatsvinden.

Wij hebben contact gehad met ventilatie bedrijven en zijn nog in afwachting.

Wegens de Lockdown verloopt alles heel traag, maar wij bidden en vertrouwen dat God uitkomst zal geven.

De preek kunt u op zondag online beluisteren.

U kunt ook online meedoen met de wekelijkse Bijbelstudie en bidstond.

Onderhoud & schoonmaak Unity Huis

Beste broeders en zusters,

Na een lange periode zonder activiteiten is het Unity Huis toe aan een onderhoud en schoonmaakbeurt.

Dit zal plaatsvinden op zaterdag **20 maart om 14.00 uur**, uiteraard in achtneming van de maatregelen.

Aanmelden kan bij pastor Rinia.

Rooster

Di	2	19.30	Bestuur & oudstenraad
Di	2	20.45	Bestuur, oudsten & teamleiders
Wo	3	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	5	20.00	Bijbelstudie & gebed
Zo	7	10.00	Online Preek
Wo	10	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	12	20.00	Bijbelstudie & gebed
Zo	14	10.00	Online Preek
Wo	17	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	19	20.00	Bijbelstudie & gebed
Zo	21	10.00	Online Preek
Wo	24	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	26	20.00	Bijbelstudie & gebed / Nachtwake
Zo	28	10.00	Online Preek
Wo	30	10.00	Vrouwen bidstond

Verjaardagen

1	Aiden Damba	17	Ranchan Sellekandu
3	Anne – Theodoor Westerhof	19	Jelijah Acton
5	Robby Koendjiharie	25	Charonne Bell
8	Jurfano	29	Clarence Haakmat
16	Daphne Westerhof		

Huwelijken

10	Ford – St. Luce 35 jaar
17	Toren – Ronchetti 49 jaar