

April 2021

Pastors: John en Rinia Mashart e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Mob: 06-84274350

Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399

Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43

KvK Flevoland Nr.: 39085295

Oudsten

Frank van Kempen	Esme Watson	Pastor Marino Soetosenojo
------------------	-------------	---------------------------

Woord van de voorganger

Paasfeest het Pascha en het Avondmaal.

De instelling van het Pascha vinden wij in (**Exodus 12:1-28**). Het Pascha was een feestdag, ingesteld om de redding van Israël uit Egypte te vieren en om de mensen aan Gods daden te herinneren. Feestdagen zijn belangrijk als jaarlijkse herinnering aan wat God voor ons deed. De Israëlieten moesten een prachtig lam slachten en het bloed aan de posten van de voordeur van elk huis strijken; zij moeste dit doen om gespaard te worden van de dodelijke plaag. De Israëlieten vergoten bij het slachten van het lam onschuldig bloed.

Het lam was een offer, een vervanging voor de persoon die in de plaag gedood zou worden. Dit wijst vooruit naar het bloed van Christus – het Lam van God – die Zijn bloed gaf voor de zonden van alle mensen. (**Johannes 1:29b**) Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! (**1Johannes 1:7b**) en het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (**1 Korintiërs 5:7b**) Want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. In de tijd van het Oude Testament accepteerde God symbolische offers. Jezus was nog niet geofferd, dus accepteerde God het leven van een dier in plaats van het leven van de zondaar. Toen Jezus kwam, gaf Hij Zijn volmaakte leven in ruil voor ons zondig leven, door de straf die wij verdienden op Zich te nemen. Zo verlost Hij ons van de macht van de zonde en bracht ons terug bij God. Het offer van Jezus maakte de dierenoffers overbodig. Wij hoeven dit offer niet te brengen.

Jezus Christus, onze Plaatsvervanger heeft ons verlost door Zijn dood aan het kruis. Ons deel is Hem te vertrouwen en Zijn geschenk (het eeuwige leven) in geloof te aanvaarden. Er is voor onze zonden betaald en de weg is voor ons vrijgemaakt om een nieuwe relatie met God te krijgen.

Het avondmaal of de Tafel van de Heer is ons Pascha, de herinnering aan ons nieuwe leven en onze bevrijding uit de zonde. Als het smetteloze Lam van God moest Zijn bloed vloeien om Zijn volk te redden van de dood, die het resultaat was van zonde en oordeel.

Bij het avondmaal zei Jezus tot Zijn discipelen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. (Lucas 22:15). Jezus was in Jeruzalem op het Paasfeest (Johannes 2:23). Voordat Jezus het offer bracht aan het kruis vierde Hij het Pascha met Zijn discipelen. (Lucas 22:19) Daarna nam Hij een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het Zijn discipelen. Dit is Mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven, zei Hij. Eet het ter herinnering aan Mij. Na het eten gaf Hij hun de beker en zei: Deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie.

Een verbond dat wordt bekrachtigd door Mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie.

In zijn brief aan de gemeente (**1 Korintiërs 10 & 11**) geeft de apostel Paulus instructies voor de viering van het Pascha of het avondmaal. De viering van het Paasfeest of Pascha staat geschreven in de evangeliën en het boek Handelingen. (**Mattheüs 26:2**) *Jullie weten dat het Paasfeest overmorgen begint. Morgen zal Ik verraden worden. (Lucas 2:41) Het was de gewoonte van Jezus ouders elk jaar naar Jeruzalem te gaan voor de viering van het Paasfeest. (Johannes 2:23) Door de wonderen die Jezus op het Paasfeest in Jeruzalem deed, gingen veel mensen in Hem geloven. (Handelingen 12:4b) Want Herodes wilde Petrus pas na het Paasfeest in het openbaar laten terechtstaan.* Jezus, Christus is gestorven en de derde dag opgestaan uit het graf of opgewekt uit de dood. **Zijn opstanding is de kern van het evangelie.** Zonder Zijn opstanding zou het evangelie geen inhoud hebben.

Met Pasen/Pascha en het avondmaal verkondigen wij de dood en opstanding van Jezus Christus totdat Hij Terugkomt. Amen.

Door de huidige situatie zijn er nog geen diensten in het Unity Huis. De vaste lasten van het Unity Huis zijn ongewijzigd. Wij willen u eraan herinneren uw offers en tienden over te maken naar het rekeningnummer **NL69 RABO 0321 0678 43** van Unity Ministries.
Hartelijk dank voor uw ondersteuning en medewerking.

De preek van zondag is online te beluisteren, via de Unity website.
Voor Bijbelstudie en gebed, aanmelden via MS Teams.

De jongeren zullen binnenkort weer beginnen met gebed in het Unity Huis. Uiteraard met in achtneming van de afgesproken maatregelen.

Rooster

Vr	2	19.30	Goede vrijdagdienst online
Zo	4	10.00	Paasdienst, online
Wo	7	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	9	20.00	Bijbelstudie & gebed
Zo	11	10.00	Online dienst
Wo	14	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	16	20.00	Bijbelstudie & gebed
Zo	18	10.00	Online dienst
Wo	21	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	23	20.00	Bijbelstudie & gebed
Za	24	12.00	Vasten & bidden
Zo	25	10.00	Online dienst, avondmaal
Wo	28	10.00	Vrouwen bidstond
Vr	30	20.00	Bijbelstudie & gebed

Verjaardagen

2	Albertine Waterval-Eelst	9	Rob Sybilo
4	Jehizkia Sellekandu	9	Jeanay Acton
5	Annemarie Netto-Bolte	12	Atoin Damba
6	Prudence Van Aken	18	Rinaldo Ford
7	Nadia Menasse	21	Priscilla Sellekandu
7	Siegfried Haakmat	26	Paltiel Asemota
8	Harry Lepelblad	28	Delaya Waterval

Huwelijken

2	Van Kempen – Kalaykhan 51 jaar
10	Damba – Dijkman 22 jaar
19	Sellekandu – Kandasami 27 jaar