



Januari 2022

Senior Pastor: John Mashart. e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Mob: 06-84274350

Pastor: Rinia Mashart-Scheuer. e-mail: r.scheuer65@gmail.com Mob: 06-84736777

Pastor: Marino Soetosenojo. e-mail: marinhosoeto@hotmail.com Mob: 06-28132685

Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399

Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43

KvK Flevoland Nr.: 39085295

Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson

Woord van de voorganger

Gods Genade In De Toekomst. Hij Blijft Voor U/Jou zorgen.

1 Petrus 5:5-9

5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig.

Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft Hij genade.

6 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat het zelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

God wil en zal door Zijn liefde en genade ook in het nieuwe jaar zorgen voor Zijn kinderen.

Daarom moeten wij ook stoppen met die zelfredzaamheid en ons laten helpen door God. Stel uw vertrouwen op de al genoegzame kracht van Zijn toekomstige genade.

Waarom is angst voor de toekomst een vorm van trots?

Gods antwoord op deze vraag luidt: Ik de Heere, ben je Schepper, Ik ben het die je troost, die belooft voor je te zorgen; en degenen die je bedreigen zijn slechts sterfelijke mensen. Dat u bang bent voor de toekomst is dus een teken dat u God niet vertrouwt. En ook al weet u niet zeker of u zelf genoeg in huis hebt waar u op terug kunt vallen, toch kiest u voor de zelfredzaamheid, in plaats dat u gelooft in **Zijn toekomstige Genade**. Dus met al uw angst en zorgen, zo zwak als u bent, laat u in feite zien dat u trots bent.

De medicijn is: Stop met die zelfredzaamheid en laat u helpen door God. Stel vertrouwen op de al genoegzame kracht van Gods toekomstige genade. We komen angst als vorm van trots tegen in **1 Petrus 5:6-7**. **Verneder jezelf onder de krachtige hand van God, terwijl je al je zorgen op Hem werpt**. Dus verneder jezelf door al je zorgen Op Hem te werpen. Het overgeven van uw zorgen aan God is een manier om uzelf onder Gods krachtige hand te vernederen. Trots kan ons verhinderen om al onze zorgen bij God te brengen. Het is een vorm van trots als we ons onnodig zorgen maken. Het werpen van onze zorgen op de Heere is het tegenovergestelde van trots, omdat we als we trots zijn niet graag toegeven dat we bang zijn. En als we dan toch moeten toegeven, dan geven we liever niet toe dat de oplossing voor onze angst misschien wel is, dat we op iemand moeten vertrouwen die wijzer en sterker is dan wij zijn. Trots is een vorm van ongeloof en vertrouwt liever niet op Gods toekomstige genade. Geloof geeft toe dat er hulp nodig is. Geloof vertrouwt erop dat God zal helpen. Geloof werpt de zorgen op God. Trots niet! De beste manier om ongeloof te bestrijden, is openlijk toegeven dat u zorgen en angsten hebt, en u houden aan Gods belofte van de Toekomstige Genade. Hij zorgt voor u. Amen!

Nieujaarswensen: De pastors, de oudstenraad, het bestuur en alle leiders wensen u en de uwen een voorspoedig jaar 2022 toe.

Wij bidden dat u ook in het jaar 2022 Gods liefde, genade en shalom mag ervaren in uw relatie met Hem.

Woord van dank

Het bestuur bedankt u voor het geven van de tienden, offers, giften en donaties.

Lucas 6:38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.

Rooster

Zo	2	10.00	Nieujaardienst Thema: Een ieder heeft iets tot opbouw van de Gemeente
Di	4	10-15	M.i.v. vandaag is het Unity Huis open op dinsdag en woensdag van 10.00-1500 uur. Pastor John houdt spreekuur voor zij die een gesprek en/of gebed willen. U moet wel een afspraak maken. Gesprekken met zusters worden na afspraak samen met pastor Rinia gevoerd.
Wo	5	10-15	Unity Huis open
Wo	5	10.00	Video Vrouwen bidstond
Vr	7	20.00	Online Voorbede & Gods Woord
Za	8	19.00	Online Jongeren gebed
Zo	9	10.00	Eredienst. Spreker Pastor Rinia Mashart
Di	11	10-15	Unity Huis open
Di	11	19.30	Oudstenraad
Wo	12	10-15	Unity Huis open
Wo	12	10.00	Video vrouwen bidstond
Vr	14	20.00	Online Voorbede & Gods Woord
Za	15	11.00	Senall Groep
Za	15	19.00	Oline Jongeren gebed
Zo	16	10.00	Eredienst. Spreker Pastor Vrezh Babakhani v/d Iraanse Kerk in Almere
Ma	17	19.30	Landelijke week van gebed. Thema: Licht in het duister. Vanavond is er gebed in Tiny Church Almere Poort
Di	18	10-15	Unity Huis open
Di	18	19.30	Gebed in Bron v/h Levende Woord
Wo	19	10-15	Unity Huis open
Wo	19	10.00	Video vrouwen bidstond
Wo	19	19.30	Gebed in Zuiderpoort Kerk
Do	20	19.30	Gebed in Levend Water Kerk
Vr	21	19.30	Gebed in De Wegwijzer. Geen Unity online Voorbede
Za	22	10.00	Bestuursvergadering
Za	22	19.00	Online Jongeren gebed
Zo	23	10.00	Eredienst. Spreker: Leraar Oudste br. Frank van Kempen
Zo	23	10.00	Pastor John Mashart spreekt in gemeente De 4 pijlers
Di	25	10-15	Unity Huis open
Di	25	20.00	Helden van Unity bidden voor de pastors en leiders
Wo	26	10-15	Unity Huis open
Vr	28	20.00	Online Voorbede en Gods Woord
Za	29	12.00	Informatiesessie Vastlegging Tienden
Za	29	19.00	Online Jongeren Gebed

Zo	30	14.00	Eredienst & zegen voor pastor John (Door Gods Genade 70 jaar)
----	----	-------	---

Jarig

1	Spencer Seij	16	Keyshawn
2	Anette Zerp	17	Jules Deel
2	Pastor Rinia Mashart - Scheuer	17	Xavier Haakmat
8	Ayendy Damba	21	Sarah-Grace
11	Sabine Barend	21	Jesse Charles
12	Trisha Sankes	26	Dorety Ellis
14	Sybrand Toren	31	Pastor John Mashart
15	Orlando Westerveld	31	Iwan Waterval
15	Pastor Marino Soetosenojo	31	Jozef Takhoer

Getrouwd

17	Acton – Senchi 5 jaar
----	-----------------------