

Augustus 2022

Senior Pastor: John Mashart. e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Mob: 06-84274350

Pastor: Rinia Mashart-Scheuer. e-mail: r.scheuer65@gmail.com Mob: 06-84736777

Pastor: Marino Soetosenojo. e-mail: marinhosoeto@hotmail.com Mob: 06-28132685

Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399

Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43

KvK Flevoland Nr.: 39085295

Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson

Woord van de voorganger

Groeien in overwinning

Geestelijke strijd maakt deel uit van ons dagelijks leven. We leven nog steeds in bezet gebied. Hoe kunnen we leren om een leven te leiden, dat voortdurend in het teken van de overwinning staat?

Hieronder een aantal praktische tips:

1 Leef heel bewust in de autoriteit van Jezus. We zijn uit de hand van satan verlost. We mogen staan in de volkomen overwinning van Jezus (**Openbaring 12:11**) En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

2 Wees voortdurend vervuld met de Heilige Geest, en wandel in de Geest. Geef niet toe aan de verlangens van het vlees (**Galaten 5:16**) Maar ik zeg: wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (**Efeziërs 5:18**) En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.

3 Blijf uit de buurt van occulte praktijken. Wanneer je er al mee in aanraking bent geweest, verwerp het dan en vraag God om vergeving en bevrijding van alles wat Zijn naam onteerd heeft. Vaak is het nodig dat anderen samen met en voor je bidden voor bevrijding. (**Jacobus 5:16**) Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

4 Zorg er voor, dat je zondige natuur met Christus gekruisigd blijft (**Galaten 2:20**) Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, Maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit doen we door ons geloof in Christus.

5 Draag een lofgewaad (**Jesaja 61:3**) Om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden: sieraad in plaats van as, vreugde olie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

6 Kom regelmatig met andere christenen samen (**Hebreeën 10:25**) Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

7 Verbreek het contact met mensen, die je weer in de zonde terug zouden kunnen trekken (**2 Thessalonicenzen 3:6**) En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft.

8 Kom daadwerkelijk in actie tegen satan en tegen alles wat hij jouw wil laten doen. **(Jacobus 4:7)** Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten. Dat betekent, dat je zijn invloed weerstaat. **(Colossen 3:8)** Maar nu, legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Dit geldt met name voor je denken.

9 Doe de hele wapenrusting van God aan **(Efeziërs 6:10-18) (vers 11)** Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

10 Leef in de vrijheid. Je bent volkomen verlost en bevrijd **(2 Korintiërs 3:17)** De Heere nu is Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

11 Wees duidelijk in je communicatie.

12 Pak frustraties aan

Woord van dank

Mede namens het bestuur wordt een ieder bedankt voor zijn / haar financiële bijdrage aan de gemeente, op de wijze van: tienden, offers, giften en donaties.

Lucas 6:38 Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschude, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

I.v.m. de zomervakantie is heeft de gemeente geen: vrouwen online bidstond, Senalls, Bijbelstudie en voorbede. Gods kinderen weten dat zij een gebedsrelatie met hun Heer moeten hebben. Ook in de vakantie **(Efeziërs 6:18)** Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.

Rooster

Zo	7	10.00	Eredienst. Spreker Pastor Marino Soetosenojo
Zo	7		Pastor John Mashart bedient in de Gemeente Bigi Famiri Fu Gado in Paramaribo
Zo	14	10.00	Eredienst. Spreker Diaken / Leraar Shirley Soetosenojo
Zo	14		Pastor John Mashart bedient in de Gemeente Nieuw Leven in Wageningen Nickerie
Zo	21	10.00	Eredienst. Spreker Diaken Arno Westerhof
Zo	21		Pastor John Mashart bedient in de Gemeente Eenheid In Christus in Paramaribo
Za	27	12.00	Kinderbijbel club in het Unity Huis
Zo	28	10.00	Eredienst. Spreker Oudste Esmé Watson
Zo	28		Pastor John Mashart bedient in de Gemeente Alpha & Omega in Saramacca

Jarig

14	Viliany Leito	22	Heleen Thakoer
15	Guillaume Westerhof	23	Ilona Pool
17	Bertha Toren - Ronchetti	25	Humphrey / Johnny Lanoy
20	Melissa Rink - Neuve		

Getrouwd

2	Westerveld – Kana 31 jaar
3	Lanoy – Carti 51 jaar
11	Soetosenojo – Griffith 30 jaar
22	Waterval – Eelst 14 jaar