

Novemer 2022

Senior Pastor: John Mashart. e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl Mob: 06-84274350

Pastor: Rinia Mashart-Scheuer. e-mail: r.scheuer65@gmail.com Mob: 06-84736777

Pastor: Marino Soetosenojo. e-mail: marinhosoeto@hotmail.com Mob: 06-28132685

Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399

Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43

KvK Flevoland Nr.: 39085295

Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson

Woord van de voorganger

De leiding van Gods kinderen door de Geest

Romeinen 8:14 Allen die door de Geest worden geleid, zijn zonen van God.

Wat bedoelt Paulus hier met allen die door de Geest van God worden geleid? Hij bedoelt heel specifiek: de levensstijl van een zoon/kind van God die door de Geest van God wordt geleid'

We kunnen deze levensstijl in het kort omschrijven:

1 Door de kracht van de Geest worden oude vleselijke werken van het lichaam gedood.

Romeinen 8:13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

2 Deze nieuwe levensstijl is ook leven vanuit de overtuiging, de zekerheid en de rijkdom die wij krijgen van God. **Romeinen 8:15-17** Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader!

16 De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. **17** En als wij kinderen zijn, dan zijn wij en medeerfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Hoe meer we ons aan Christus onderwerpen en door de Heilige Geest geleid worden, des te meer we naar Gods geboden zullen leven. We laten ons letterlijk door de Geest meenemen. Dit betekent dat we door de Geest gedreven en voortdurend geleid worden. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend met de Heilige Geest vervuld te worden, en vervuld blijven. **Efeziërs 5:18** En wordt niet dronken van de wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest.

Het geleid worden door de Geest is niet hetzelfde als de stem van ons geweten. Ook ongelovigen laten zich door hun geweten leiden (**Romeinen 2:12-16**) Want wij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. **13** niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. **14** Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. **15** Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten en hun gedachten, onderling beschuldigen of verontschuldigen elkaar. **16** Zo zal het gaan wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig het evangelie.

De heilige Geest getuigt met onze geest. Het is daarom een innerlijke, door de Geest gegeven overtuiging.

Hoe sterker de gemeenschap is tussen de Heilige Geest en onze geest en hoe zuiverder ons geweten spreekt, des te meer we door de Geest geleid/gedreven worden om uit liefde de Vader te gehoorzamen.

Geleid worden is altijd overeenkomstig het woord van God en niet altijd overeenkomstig onze eigen gedachten, gevoelens en wil. Het is daarom belangrijk dat ons denken door de Geest vernieuwd is:

Romeinen 12:2 En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Paulus laat zien wat het echte kenmerk van een kind van God is: **Geleid worden door de Geest van God.** Dit is de levensstijl binnen het Nieuwe Verbond in Christus.

Gelovigen hebben niet alleen de Geest van God ontvangen maar worden door de Geest **geleid.**

Op deze wijze wandelde Jezus gedurende zijn hele leven op aarde met Zijn hemelse Vader. Amen!

Woord van dank

Mede namens het bestuur wordt een ieder bedankt voor zijn / haar financiële bijdrage aan de gemeente, op de wijze van: tienden, offers, giften en donaties.

Lucas 6:38 Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Rooster

Wo	2	10.00	Vrouwen Bidstond
Wo	2	19.30	Helden van Unity bidden in Muiden
Vr	4	18.30	Fundamenten Bijbelstudie
Vr	4	20.00	Gebed en Bijbelstudie
Za	5	12.00	Bidden en vasten
Za	5	19.30	Salt & Light (jongeren)
Zo	6	10.00	Samenkomst met heilig avondmaal, Apostel Frans Jacobs Gemeente Het Licht Ministries Paramaribo
Wo	9	10.00	Vrouwen Bidstond
Wo	9	10.00	Unity Huis open
Vr	11	20.00	Gebed en Bijbelstudie
Za	12	10.00	Pastor John Mashart spreekt bij Shekinah Ministries Almere
Za	12	19.30	Salt & Light (jongeren)
Zo	13	10.00	Samenkomst, Pastor John Mashart
Zo	13	10.00	Tienerdienst
Wo	16	10.00	Vrouwen Bidstond
Wo	16	10.00	Unity Huis open
Vr	18	18.30	Fundamenten Bijbelstudie
Vr	18	20.00	Gebed en Bijbelstudie
Za	19	12.00	Unity feestdag
Za	19	19.00	Mannen bijeenkomst
Za	19	19.30	Salt & Light (jongeren)
Zo	20	10.00	Samenkomst, Pastor John Mashart
Wo	23	10.00	Vrouwen Bidstond
Wo	23	10.00	Unity Huis open
Vr	25	20.00	Gebed en Bijbelstudie
Za	26	10.00	Bestuursvergadering
Za	26	19.30	Revival Night
Zo	27	10.00	Samenkomst, Ouderling Esme Watson
Zo	27	10.00	Tienerdienst
Wo	30	10.00	Vrouwen Bidstond
Wo	30	10.00	Unity Huis open

Jarig

4	Camille van Putten	20	Horst Nikulka
13	Jenae Netto	26	Elise Thakoer
14	Marleen Pendisa - Dijkman	28	Benito Lamé
18	Suzzy Asemota		

Gehuwd

7	Echtpaar Rink Neuve 14 jaar
---	-----------------------------

