

CONTACT

Apostel John Mashart 06-84274350
Senior pastor Rinia Mashart 06-84736777
Pastor Marino Soetosenojo 06-28132685
Algemeen mailadres unityalmere@gmail.com

ACTIVITEITEN MEI 2024

Erediensten: zondag om 10:00 uur
Bijbelstudie: vrijdag om 20:00 uur
Gebedsdienst: woensdag om 20:00 uur
Vrouwenbidstond: woensdag om 11:00 uur
Jongerendienst: zaterdag om 19:30 uur

Kinderdienst/tienerdienst/crèche

Voor kinderen van 0 t/m 17 jaar, wordt elke zondag een eigen dienst georganiseerd.
De kinderen verzamelen om 10:00 uur boven in de verschillende ruimtes.

Woensdag 1	Fundamentencursus	19:45 inloop 20:00 start
Zondag 5	Eredienst Spreker: Profetes Esmé Watson	10:00
Dinsdag 7	Celgroep Winonahstraat 16	20:00
Zondag 12	Eredienst Spreker: Diaken Florine Biekman	10:00
Woensdag 15	Fundamentencursus	19:45 inloop 20:00 start
Zaterdag 18	SenALL groep	12:00-14:00
Zondag 19	Eredienst/Pinksterdienst Spreker: Apostel John Mashart	10:00
Dinsdag 21	Celgroep Winonahstraat 16	20:00
Vrijdag 24	Nachtwaken	23:30-05:30
Zondag 26	Eredienst Spreker: Pastor Marino Soetosenojo	10:00
Woensdag 29	Fundamentencursus	19:45 inloop 20:00 start

Jarigen

- 2 Sophia-Cornelia Vyent
- 3 Jonathan Acton
- 3 Ichairo Deel
- 4 Solange Senchi
- 4 Wanda Mashart
- 14 Denise Westerhof
- 14 Matthieu Westerhof
- 26 Stanley Menis
- 31 Marjorie Slager

Huwelijken

- 4 Deel-Manzanares
34 jaar
- 25 Westerhof-Grootfaam
18 jaar
- 26 Pendsa-Dijkman
17 jaar

Maandthema:
Romeinen 8:1-11
Leven door de Geest

Voor uw agenda

25 mei 2024

Praisenight 'hart voor de stad' in het Unity huis

1 juni 2024

Evangelisatie actie op Grote Markt met de Good News Truck



OVERIGE INFO

11 mei spreekt pastor Marino in een seminar bij De Genade Rotterdam.

Bankrelatie:

NL96 INGB 0004 3322 52

NL96 RABO 0321 0678 43

KvK Flevoland Nr: 39085295

OVERDENKING

2 Korinthiërs 5:17 (BB)

“Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.”

Romeinen 8:11 (BB)

“Gods Geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Als diezelfde Geest in jullie woont, zal Hij ook jullie weer levend maken.”

In de nieuwe schepping (de wedergeboren Christen) is Jezus de opgestane Heer en Redder die overwinning heeft behaald op de dood, de zonde, de hel en satan. Nadat Hij dit had gedaan, verscheen Hij aan zijn discipelen en blies de adem van het opstandingsleven in hen. (Johannes 20:19-22) Dit was een nieuw soort leven, een leven van overwinning over alle kwade machten, de dood en de zonde. Door die ervaring werden de discipelen een nieuwe schepping in Christus, ontvingen zij de verlossing en de opstandingsadem van Jezus.

De vervulling met de Heilige Geest vond plaats tijdens het Pinksterfeest. (Handelingen 2:1-4)

Petrus spreekt de omstanders toe en zegt: “Want deze Jezus is door God weer uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Wij hebben dat zelf gezien. God heeft Hem nu een heel belangrijke plaats gegeven. God had beloofd om de Heilige Geest aan de mensen te geven. Dat is nu gebeurd: Jezus heeft de Heilige Geest van de Vader over ons uitgestort. Dat is wat jullie hier zien en horen.

Over de belofte van de komst van de Heilige Geest, zegt Jezus tegen de discipelen in Johannes 14:16-18: “En Ik zal aan de Vader om een andere Helper (Trooster) voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom weer naar jullie toe.”

Wat een bijzondere beloften die Jezus hier doet:

1. De Vader geeft ons een andere Trooster
2. Hij zal voor eeuwig bij ons zijn
3. Hij blijft bij en in jullie
4. Ik laat jullie niet als weeskinderen achter
5. Ik kom weer naar jullie toe

Hemelse Vader,

Dank U wel dat U ons niet als wezen hebt achtergelaten. Dank U wel voor de Trooster, de Heilige Geest. We danken U voor de dood en opstanding van Jezus en de inwoning en vervulling door de Heilige Geest, waardoor wij Uw kinderen zijn en in eeuwigheid door en met U mogen leven.

Amen.